



## Algemeen

Hallo allemaal, wat fijn dat je deze nieuwsbrief weer leest. Vanwege de vele feedback weten we dat deze goed gelezen wordt. Deze keer wat sneller weer een nieuwsbrief, maar ook een kortere met voornamelijk wat stukjes van de groepen. Wij zijn sinds 7 februari 2021 voor het KDV gelukkig weer 'gewoon' open. Het blijft raar dat jullie allemaal via een buitendeur jullie kind naar ons brengen en we jullie niet binnen mogen begroeten. We blijven hopen dat we dat toch binnen niet al te lange tijd weer kunnen veranderen, want het maakt toch echt een groot verschil.

Ondertussen gaat op de groepen alles gewoon door en de kinderen merken er uiteraard verder bijzonder weinig van. Die doen gewoon leuke dingen, spelen met elkaar, verkennen het speelgoed en vermaken zich lekker buiten. Wij zijn steeds actiever met de iPad, maar bij deze nieuwsbrief zitten ook weer foto's zodat jullie een impressie hebben van wat we onder andere doen. Dus zoek vooral naar uw eigen kind, maar ook andere foto's kunnen de moeite van het bekijken waard zijn.

Volgende week is het al Pasen. De paashaas heeft zich flexibel opgesteld en zal volgende week op maandag, woensdag en vrijdag langs komen om eieren te verstoppert. De Paashaas (Erik) verstopt eerst de eieren in de tuin. Daarna verkleed hij zich op de groep om tot Paashaas, zodat de kinderen zien dat het 'gewoon Erik' is. Voor sommigen blijft het nog steeds spannend, maar het komt altijd goed. Dan gaan

we de tuin in om lekker naar eieren te zoeken. Allemaal vrolijk gekleurde eieren, waarvan sommige heel goed verstopt en andere goed zichtbaar verstopt. Altijd heel gezellig. De verstoppeieren zijn niet eetbaar, maar alle kinderen krijgen een chocolade ei uiteraard als beloning voor het goed zoeken. Door een paar ochtenden te komen, hoop de Paashaas dat hij de meeste kinderen toch zal zien, aangezien ze vanwege Covid-19 dit jaar niet met zijn allen tegelijk naar het KDV mogen komen.

## Algemeen – vervolg

Ook komt de fotograaf volgende week. Dit jaar hebben een nieuwe fotograaf benaderd. Het is Sgoolfotografie en de fotograaf heet Marieke. Velen van jullie hebben aangegeven dat ze goede ervaringen hebben met Sgoolfotografie. Op dinsdag ochtend en donderdag ochtend zullen we weer proberen om de kinderen op hun best op de foto te krijgen. U heeft allemaal een e-mail ontvangen met daarin de dagen / tijden waarop de kinderen op de foto gaan of verwacht worden. Uiteraard kijken wij voor de foto genomen wordt of de gezichtjes schoon zijn en de kleertjes netjes zitten!

Aangezien we in de vakantie alleen noodopvang mochten bieden en we toch iets wilden doen voor de kinderen, hadden Drieke en ik bedacht om een speurtocht te maken die de ouders samen met hun kind konden doen als activiteit in de vakantie. We hoopten dat er een aantal kinderen zouden komen om lekker de speurtocht van acht kantjes (een flinke wandeling door het dorp) te doen. Maar het animo was overweldigend, er moesten steeds speurtochten bijgemaakt worden. Wat hadden we mega geluk met het mooie weer.



De komende week gaan we ook weer wat doen voor de BSO jeugd. Jullie krijgen allemaal een rebus die jullie mogen oplossen. Of een kleurplaat die jullie kunnen printen en kleuren. Komt je de ingevulde rebus en of mooi gemaakte kleurplaat bij ons brengen, dan hebben we op de Matrijs wat paas-lekkers!





### Babygroepen Tuimeltjes / Stampertjes

Hallo allemaal,  
Hier een bijna Paas berichtje van de baby groepen. Het is bijna niet te geloven met de recente kou, maar over een week is het al zover! De groep is al op zijn Paasbest met door de kinderen gemaakte vogelnestjes, versierde eieren en paastakken, leuk!



Er zijn de laatste tijd weer een aantal nieuwe kindjes bij gekomen op de groepen, waaronder ook een aantal baby's dus zijn we weer lekker in de weer met het geven van flesjes en de iets grotere kinderen zitten daar

graag bij of "helpen" ons daar mee. Heeft u gezien wat voor mooie dingen we ook weer hebben gemaakt afgelopen weken? We hebben uiteraard mooie eieren geleverd en afgelopen week lieve schapjes gemaakt.

Onze collega Michelle verwacht over een paar weken haar derde kindje en wacht dat inmiddels thuis in spanning af! Tot nu toe is ze wel af en toe langs gekomen, omdat ze de kindjes wel mist hoor! Al met al heerst er op de groepen dus een gezellig nieuw leven lente sfeertje

We zijn afgelopen week al weer een paar keer op ons pleintje wezen spelen. Hopelijk wordt het wel wat warmer de komende weken zodat we steeds meer met zijn allen naar buiten kunnen.



We wensen jullie alvast leuke Paasdagen toe en Lente groetjes van Debby, Jolanda, Marina, Marjan, Michelle, Patricia en Hennie

### Peuterspeelzaal de (B)engeltjes

Hier weer een berichtje van de peuterspeelzaal. We zijn de afgelopen twee weken bezig geweest met het thema Pasen. Zo hebben we met de kinderen paastakken versierd. Ze hebben zelf allerlei leuke dingen in de takken gehangen. Dat is best lastig en goed voor de fijne motoriek. Het zijn uiteindelijk hele mooie paastakken geworden en wat waren ze trots op het resultaat.

Uiteraard hebben we ook weer geknutseld in dit thema. We hebben een leuk kippentasje geknipt, geplakt en geleverd. De basis hiervoor was een kartonnen bordje dat ze door midden konden knippen. Door deze tegen elkaar te nieten kregen we een lijfje van de kip. Die konden ze ver(f)volgens mooi een kleurtje geven en beplakken met veertjes of vormpjes. Het resultaat is erg leuk geworden.. het zijn tasjes, dus misschien kunnen we er later wat lekkers in doen, .... Want jaaa.. de paashaas komt volgende week weer bij Thuibij langs en dat wordt eieren zoeken natuurlijk. Wij zijn benieuwd hoe goed hij ze dit jaar weer zal verstoppert in onze grote tuin.

Ook zijn we druk bezig geweest met de kleuren, benoemen van vormen en alles tellen. Elke ochtend als we met zijn allen in een



kringetje zitten, dan zijn we bewust met deze dingen bezig. Maar ook tijdens onze knutselactiviteiten is dat een belangrijk onderdeel. Zo hebben we een vrolijk gekleurd paasei gemaakt, met allemaal vormen (zoals driehoek, rondje, vierkant) die allemaal een andere kleur hebben EN waarbij we steeds een ander aantal van deze vormen op het ei hebben geplakt. En alles wat we daarbij doen, dat benoemen we bewust! Dat is heel leerzaam, maar ook heel leuk.

Verder zijn we weer regelmatig buiten geweest en het was heerlijk in de tuin met alle fietsen en auto's. Je het mooie weer komt er aan, dus wat wordt weer volop genieten. ☀️

Groetjes, Guda, Manon en Chantal





### Peutergroepen Floddertjes / Ziezo

Bij ons op de peutergroepen is het erg gezellig. Dat is natuurlijk niets nieuws 😊. Het is gezellig druk en de kinderen spelen met alles wat ze maar kunnen vinden, maar veelal ook heel gezellig met elkaar! Zeer regelmatig zijn we buiten in de tuin te vinden, waar ze druk aan het fiets zijn, aan het klimmen zijn, met de bal spelen of lekker op het gras rennen / samen een spelletje spelen. Als we niet naar buiten kunnen, dan gaan we vaak even 'gymen' in de middenruimte. We springen dan door hoepels en we lopen over de stapstenen. Met de stapstenen moet je wel goed je evenwicht bewaren en dat is best moeilijk. Ze zien er leuk gekleurd uit, maar ze zijn wel verschillend van grootte en hoogte. Daardoor kunnen we natuurlijk ook de kleuren benoemen en onder ander begrippen als 'hoger', 'lager', 'groter' en 'kleiner' benoemen.



De kinderen spelen heel graag met de treinbaan. Dagelijks worden er weer records gebroken qua langste baan of een record met de hoogste stapel blokjes van duplo die ze op elkaar kunnen stapelen. Ook worden de lekkerste dingen gemaakt in het keukentje en de meeste dingen mogen we dan ook lekker proeven. Echte bofkonten dus. Deze week hebben we in de echte keuken echte pannenkoeken gemaakt op vrijdag. De kinderen hebben geholpen met het mixen en uit de pan halen van de pannenkoeken. Uiteraard veilig met hulp en afstand en zo, maar de meesten vonden dat heel interessant.



Ook knutselen we natuurlijk fanatiek door. Zo hebben we een paasei geverfd en een paasmandje gemaakt, gekleurd en beplakt. We hoorden namelijk fluisteren dat de paashaas volgende week misschien wel komt. Ook komt de fotograaf volgende week, dus moeten we er die dagen ook op ons 'paasbest' uitzien! Groetjes van de Floddertjes en de Ziezo

### BSO – een dag op de noodopvang

Hier een berichtje van de BSO. Helaas moeten we de meesten van jullie nog steeds missen. Wat duurt het lang. Wij kunnen niet wachten tot we weer open mogen we jullie weer zullen zien.

Voor de noodopvang hebben we de BSO toch gezellig aangekleed met paastakken en versiering. Dus het voorjaar kan wat ons betreft gewoon beginnen. Afgelopen maandag was het weer een supergezellige knutselmiddag. De meiden van de Loods (Liv, Isa en Mirthe) wilden namelijk zelf kussens gaan ontwerpen en maken. Eerst werden alle stoffen op tafel gelegd en uitgezocht. De keuze was snel gemaakt,.. ze gingen voor paars. De stof werd uitgebreid op de grond gelegd en opgemeten. Daarna kon het knippen beginnen. De meiden ontpopten zich als ware ontwerpsters.

Verder spelen we ook lekker veel buiten. De kinderen zijn meestal ook niet de houden. Dit willen buiten lekker met een bal aan de slag of 'Annemaria Koekkoek' doen, of met stoepkrijt mooie tekeningen maken, of picknicken of of of..

Tot de volgende keer.

### Oudercommissie

Voor de oudercommissie zoeken wij nog ouders waarvan de kinderen op een van de BSO's zitten. Vind je het leuk om met andere ouders te praten over de kinderopvang, zowel buitenschoolse als dagopvang? Wat gaat er goed, wat kan er beter en (on)gevraagd advies geven aan Thuibij. Ongeveer vier keer per jaar wordt er vergaderd en naast nuttig en informatief is dit ook sociaal en gezellig. Heb je interesse om deel te nemen, laat dit weten op [OC\\_kortenhoef@thuibij.nl](mailto:OC_kortenhoef@thuibij.nl) of geef dit door aan Erik!

